

José van Loon

Mag ik mij even aan u voorstellen:

Ik ben geboren in 1959. Al vanaf mijn vroege jeugd wilde ik in de verpleging, want ik wilde met mensen werken. Toen ik 15 werd ging ik direct in het ziekenhuis(afdelingskeuken) werken om te kijken of dit vak me werkelijk zou brengen wat ik ervan verwachtte. In 1978 ben ik gestart met de opleiding Verpleegkundige A en ik voelde me als een vis in het water. Na mijn diplomering bleek dat dit vak toch fysiek te zwaar was en moest ik noodgedwongen stoppen. Na een omscholing (Schoevers Directiesecretaresse) ging ik bij de Kruisvereniging werken omdat ik nog steeds in de gezondheidszorgsector wilde blijven werken. Toen ik kinderen kreeg (2 dochters) ben ik tijdelijk gestopt met werken om de zorg op me te nemen. Naderhand ben ik via in het bedrijfsleven weer gaan werken, maar het was niet echt wat ik leuk vond. Ondertussen kreeg ik steeds meer prikkels om mijn eigen leven eens onder de loep te nemen. Ik ging veel boeken lezen over zelfkennis, volgde Gestalt-therapie, zat een half jaar intensief in een autonomiegroep voor vrouwen bij de GGZ (rol van de vrouw in de maatschappij) en kwam in aanraking met astrologie en tarot waardoor ik steeds meer leerde over mezelf. Na een hectische periode van "overleven" ben ik in rustiger vaarwater gekomen en hoorde ik over Reïncarnatietherapie. Op dat moment wist ik dat dat het was wat ik wilde gaan doen! Ik ben er over gaan lezen en kwam erachter dat de filosofie van reïncarnatie helemaal bij mij paste en ben zelf deze therapie gaan volgen zodat ik "mijn straatje schoon had" om de opleiding te gaan volgen. De 2-jarige praktijkgerichte opleiding heb ik gevolgd aan de SRN (School voor Reïncarnatietherapie Nederland) te Utrecht. In december 2006 ben ik gediplomeerd. Per 1 januari 2007 heb ik een praktijk aan huis. Het is een beroep waar ik me helemaal in thuis voel en ik zie mezelf dan ook als een instrument om mensen meer bewust te laten worden van hun problematiek waardoor er inzicht verkregen wordt zodat zij weer met meer levensenergie, verbonden met lichaam geest en ziel, vol enthousiasme in het leven komen te staan.

Omdat ik mijn praktijk wilde uitbreiden met energetisch werk ben ik me gaan verdiepen in het werken met energie. Ik heb gekozen voor Quantum Touch, heb de opleiding gevolgd en met ingang van juli 2008 ben ik gecertificeerd Quantum Touch Therapeut. Daarnaast ben ik geïnitieerd als Reiki-Talk therapeut (juni 2008). Het is mooi om te zien hoe eenvoudig deze vormen van therapie werken, en ik ben dan ook razend enthousiast. Ik combineer de verschillende technieken zodat u een bredere ondersteuning krijgt (maatwerk), een behandeling afgestemd op uw persoon. (U kunt bij de items meer lezen over hoe deze energetische vorm van werken wordt uitgevoerd.) Door het werken met energie zijn mijn verbindingen met de spirituele wereld steeds groter geworden, ik krijg informatie door, kan voorwerpen en foto's duiden en maak contact met spirits.